

## **Levenskunst**

*De wijze eigenwijze  
leeft naar eigen wijze en  
eigen wijsheid.*

*Ze behoedt  
de nieuwsgierigheid,  
leeft een leven lang en  
sterft niet voor de dood.*

*Doordat ze  
vanaf het prille begin weet  
en dat onder ogen ziet.*

*Doordat ze  
voortdurend bereid is te vinden,  
waar ze niet naar zocht  
en het toch leidend laat zijn.*

*Doordat ze  
met onzekerheid en haar  
ondoorgrondelijkheid  
kan leven.*

*Doordat ze  
het daaruit voortkomend verdriet  
niet meer ontkent.*

*Doordat ze  
niets heeft,  
maar is.*

*Ze verlangt  
naar daadkracht  
en het grote zwijgen.*